

Hej alla klubbkamrater! Här kommer lite nytt från "fjärran" horisont.

Vi, min båt och jag var på väg till Rygen (Plan A) häromdagen. När jag var strax norr om Mönsterås Bruk gjorde jag i stort sett helt om och seglade till Grankullavik på Öland. Därifrån gick jag på gropigt hav till Vändburg och har sedan seglat via Närshamn och är nu, 27/6 i Herrvik. Detta var plan B. Faktiskt en rätt go tur. Peter o Mari-Louise Salomonsson samt Micke o Mona Fallsjö har pratat sig varma om Gotlands ostsida så jag blev självklart nyfiken, och visst hade de rätt. Tyst, stilla, vackert och skönt.

Jag vet att några WSSW:are planerar att segla eskader runt ön senare i sommar. De kommer att få en fin tur.

Jag fortsätter imorgon norrut längs kusten. Får se var jag tar in. Det finns så många fina ställen. Valleviken är ett sånt. Uppe vid Slitetrakten finns tex flera fina svajställen. Buss kan man åka också. Till Visby, där Almedalsveckan pågår för fullt.

När jag sedan kommer upp i de nordligare delarna finns flera fina ställen runt Fårö, både i Fårösund och även svajställen uppe i den nordliga delen av Fårö, förutom förstås Lauterhorn som är en perfekt allvädershamn innan man tar skuttet upp till Gotska Sandön, om vädret är det rätta.

Ja, det var lite om min lilla seglats. Alltid lika roligt att plöja nytt vatten. Hoppas Ni alla får en riktigt fin sommar med mycket segling.

Kort fortsättning på mitt öppna brev om "Gotland Runt" på egen köl.

Just nu befinner jag mig i Valleviken i närheten av Fårösund. Igår stannade jag till i Katthammarsvik där jag passade på att avnjuta en god fisklunch på restaurangen precis ovanför bryggan. De har även eget rökeri, så det fick förstås bli varmrökt lax m. färskpotatis.

Därefter seglade jag vidare upp till Smöjen, som är ett nedlagt kalkbrott. Lite öde kanske. Där finns dock en fin strand på havsidan. Inne vid brottet finns insjöar med ljummet färskvatten att bada i för den som inte gillar friskt havsvatten :) Bra förtöjningsmöjligheter längs nedlagd pir. Ta med plankor att placera mellan betongen och fendrarna. Fö bra att hänga mellan svarta däck på kajer och de egna fendrarna. Såg förresten en av de större Gotlandruntbåtarna tidigt i morse då den passerade utanför. De startade i går förmiddag inne i Stockholm.

Idag har jag motrat de fyra sjömilerna in till Vallevikens hamn. en liten men trevlig gästhamn. Här ligger jag längs kajen och har inte varit iland mer än när jag förtöjde och betalade. Hamnfogden var en mycket pratsam ung man, som gav mig en massa tips om området. Han tipsade också om segelbåten Arianna, som är på väg jorden runt. Dess skeppare äger gästhamnen och har visst en marinbutik i Visby. Hans son som varit med ombord har gjort en väldigt fin film när de var nere vid Antarktis. Kolla på Youtube och Kalle Ljung Antarktis. Filmat från en drönare. Arianna går att följa via nätet. Skriv in Arianna af Valleviken som sökord

Något som är praktiskt att ha med sig är en liten cykel. Både för glo-runt-turer och när man skall handla något till båten. Jag har nog cyklat bortåt tre mil vid det här laget. Kan behövas när det annars blir rätt mycket stillasittande. Vad som sker imorgon får vindriktningen tre dagar framåt avgöra. Antingen genom Fårösund och ner mot Visby eller norrut mot Ekeviken på norra Fårö. Blir det en sydlig luftström kan det bli Gotska Sandön, men som sagt; vinden får bestämma. "De é annars wätt skönt mé sann milla tänera" :)

Ja, det var lite nytt från Bosse, på "Lyftet".

"Keep Sailing"

Det hittills så vackra vädret höll i sig ända till Västervik. Efter att ha lämnat Valleviken valde jag att gå genom

Fårösund för att för motor fortsätta mot Visby, där Almedalsveckan pågick. Ja, kanske inte bara för motor för då och då kunde jag rulla ut förseglen och öka på arean av segelduk. Storen fick stå uppe hela dagen. En vacker kust under en vacker dag. Livet ombord är under sådana omständigheter alldeles fantastiskt bra med läsning, lite matlagning och kontroll av positionen. För att inte tala om alla de tankar och fantasier som brusar genom huvudet.

Vid 21-tiden anlöpte vi, min båt och jag, Visby. "Som vanligt" i toppenväder. Eftersom det var Almedalsveckan var hamnen alldeles full av båtar, men som min far, Eric Hoffsten, brukar säga; "Det går alltid in en båt till, Det är bara att fendra av", så det gjorde jag och det fungerade även denna gång. Dock med lite hjälp av vänliga båtgrannar. Kontrasten är tydlig. Massor av båtar och likaledes människor. Tiden innan hade varit lite för lugn och tyst enligt min mening.

Tiden i Visby brukar sällan vara tråkig, så och denna gång. Med lilla cykeln till hjälp kunde jag både åka på utflykter och bunkra diesel. Den fina båten som jag hittade vid Händelöp huvud på Midsommarafton skulle generera en middag vilket också införlivades. För att Visby Ölgille ytterligare ville förgylla min dag, bjöd de mig tidigare under dagen på flera olika sorter ur Visby Bryggeri:s sortiment. Eftersom bryggeriet i år firar 20-årsjubileum har de tagit fram ett öl som skall minna om tilldragelsen. Det ölet heter Visby 20, och är något alldeles extra.

Enligt SMHI skulle det komma västligare vindar. Beslutet var enkelt. Instuvande av cykel och övrig sjöstuvning. Tidigt dagen därpå seglade vi mot fastlandet i en frisk sydlig bris, och kunde angöra Västerviks farvatten vid ca. 16.30.

Om jag skall tipsa om något så:

Vänta en vecka med en "runtsegling". Från vecka 28 och några semesterveckor framåt är det fler ställen öppna längs Gotlands östra kust. Böcker till nytta: Gotlandskust samt Granats bok som innehåller även Gotlands hamnar och ankringsplatser.

Sist men inte minst; Det är alltid roligt och intressant att se vad som döljer sig bortom horisonten.

"Keep Sailing" Bo Hoffsten